



Ο ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ Β΄

Αρ. Πρωτ./Φ/ΕΞ/ 5395/2025

Αθήνα, 1^η Σεπτεμβρίου 2025

ΜΗΝΥΜΑ

ΤΟΥ ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

κ.κ. ΙΕΡΩΝΥΜΟΥ Β΄

Πρός τούς μαθητές και μαθήτριες των Γυμνασίων και Λυκείων

Μέ την ευκαιρία της έναρξεως του νέου σχολικού έτους 2025-2026

Αγαπητά μου παιδιά,

Σήμερα και πάλι, εκπαιδευτικοί, μαθητές, και γονεΐς, θα συναντηθεΐτε σέ μιὰ σχολική αὐλή. Για μιὰ νέα ἀρχή, ἕνα νέο ξεκίνημα. Κι ὅλο αὐτὸ ἔχει κάτι ἀπὸ γιορτή. Ἀξίζει ὁμως νὰ κάνουμε ὅλοι —κι ἐγὼ μαζί σας— ἕνα βῆμα πίσω καὶ νὰ ἀφιερῶσουμε σέ τούτη τὴ στιγμή δύο σκέψεις.

Τὸ σχολεῖο εἶναι ὀρόσημο στὴ ζωὴ τῶν ἀνθρώπων. Ἡ σχολική τάξη εἶναι εἰκόνα-σύμβολο τοῦ πολιτισμοῦ μας: παιδικὰ βλέμματα στέκουν προσηλωμένα σέ ἕναν δάσκαλο, ὁ ὁποῖος «κάνει παράδοση» (ἔτσι λέμε τὴ διδασκαλία στὸν τόπο μας). Κι αὐτὸ σημαίνει πὼς μέσα στὴ σχολική αἴθουσα κάτι «παραδίδεται». Αὐτὸ το κάτι εἶναι ἡ ψυχὴ τοῦ πολιτισμοῦ μας, ὁ πυρῆνας τῆς ἀνθρωπιᾶς μας. Εἶναι αὐτὸ πὸν ἀξίζει, πὸν κερδήθηκε καὶ δὲν πρέπει νὰ χαθεῖ. Γίνεται σκυτάλη καὶ ἀλλάζει χέρια, γίνεται φλόγα καὶ ζωὴ. Ἐτσι χτίζονται οἱ πολιτεῖες τῶν ἀνθρώπων. Ἐτσι ἀποκτᾶ φωνὴ τὸ παρελθόν, διαμορφώνεται τὸ παρόν, γίνεται ὄραμα τὸ μέλλον.

Ὅπως ἔχει πεῖ ἓνας σύγχρονος στοχαστής, ἡ σχέση δασκάλου-μαθητῆ εἶναι σχέση ἀσύμμετρη· ὁ ἓνας γνωρίζει καὶ παραδίδει, ἐνῶ ὁ ἄλλος ἀγνοεῖ καὶ προσέρχεται γὰρ νὰ μάθει. Καὶ εἶναι μεγάλη εὐλογία νὰ ἔχει κανεὶς συναίσθηση τοῦ ρόλου καὶ τῆς ταυτότητάς του μέσα στὸ σχολικὸ περιβάλλον: οἱ μὲν δάσκαλοι, προκειμένου νὰ διακονοῦν τὸ ἱερὸ ἔργο τῆς παράδοσης μὲ ἐπίγνωση καὶ προσοχή· οἱ δὲ μαθητές, προκειμένου νὰ παραλαμβάνουν μὲ σύνεση αὐτὸ πὸν σιγά-σιγά θὰ τὸ δοῦν νὰ τοὺς μεταμορφώνει καὶ νὰ συμπεύει μέσα τους τὸ σχῆμα τῆς προκοπῆς καὶ τῆς ἐνηλικίωσης.

Ἀλλὰ καὶ οἱ γονεῖς, ἔχετε κι ἐσεῖς ἓνα μοναδικὸ ρόλο σὲ ὅλο αὐτό. Καλεῖστε νὰ πλαισιώσετε τὴν ἱερὴ αὐτὴ μετάγχιση εὐλαβικά. Νὰ τὴ διευκολύνετε μὲ τὸν σεβασμὸ καὶ τὴ φροντίδα σας. Σεβασμὸ ἀπέναντι στοὺς ἐκπαιδευτικούς καὶ τὸ δύσκολο ἔργο τους, καὶ φροντίδα γὰρ τὰ παιδιὰ πὸν μούονται μὲ κόπο στὸν τρόπο τῆς ἀγωγῆς καὶ τῆς γνώσης. Εἶναι ἀφανὴς ὁ ρόλος σας. Ἀλλὰ καμία οἰκοδομὴ δὲν μπορεῖ νὰ ὑψωθεῖ στὸν οὐρανό, ἂν δὲν στηριχθεῖ σὲ ἀφανῆ θεμέλια.

Ἀγαπητοί μου, ζεῖτε τούτη τὴν ὥρα ἓνα ξεκίνημα. Ἐπαναλαμβάνεται κάθε χρόνο. Κάποιες φορὲς μάλιστα, τὸ προσπερνᾶμε σὰν κομμάτι μιᾶς ρουτίνας. Ἄν ὅμως σταθεῖτε λίγο καὶ ἀναλογιστεῖτε τούτη τὴ στιγμή, θὰ νιώσετε τὸ δέος μιᾶς παράδοσης πὸν διατρέχει τὸν χρόνο, συναρμύζει τίς γενιὲς καὶ συγκροτεῖ τὸν πολιτισμὸ μας. Ἀφεθεῖτε σ' αὐτὸ τὸ δέος. Ἀφιερῶστε του χῶρο στὴν καρδιά σας. Θὰ διαπιστώσετε πὸς εἶναι κάτι πὸν μᾶς πλουτίζει καὶ μᾶς κάνει περισσότερο ἀνθρώπους.

Ὁ Θεὸς νὰ σᾶς σκεπάζει καὶ νὰ εὐλογεῖ τὴ νέα σχολικὴ μας χρονιά!

Μὲ πατρικὴ ἀγάπη,

Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καὶ Πάσης Ἑλλάδος

