



Ο ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ Β'

Αρ. Πρωτ./Φ/ΕΞ/ 5396/2025

Αθήνα, 1^η Σεπτεμβρίου 2025

ΜΗΝΥΜΑ

**ΤΟΥ ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΑΘΗΝΩΝ & ΠΑΣΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
κ.κ. ΙΕΡΩΝΥΜΟΥ Β'**

Πρός τούς Έκπαιδευτικούς τῶν Σχολείων μας

Μέ τήν εὐκαιρία τοῦ νέου σχολικοῦ ἔτους 2025-2026

Αγαπητὲς καὶ ἀγαπητοὶ ἐκπαιδευτικοί,

Απευθύνομαι σὲ καθεμία καὶ καθέναν μὲ πατρικὴ ἀγάπη, κι ἃς μὴν σᾶς γνωρίζω προσωπικά. Ορισμένοι εἰστε πρωτοδιόριστοι, ἄλλες καὶ ἄλλοι ἔχετε πολυετὴ ἐμπειρία στὴν πρωτοβάθμια ἢ στὴν δευτεροβάθμια ἐκπαίδευση, σὲ εἰδικὰ ἢ ἐπαγγελματικὰ σχολεῖα, σὲ δημόσια ἢ ιδιωτικά, διδάσκετε στὶς μεγάλες πόλεις ἢ σὲ μικρὰ χωριά. Άπο τεσσάρων ἔως δεκαοχτὸν χρονῶν ἡ νεολαία τῆς πατρίδας μας μαθητεύει πλαϊ σας σὲ μιὰ ἐποχὴ πού χαρακτηρίζεται ἀπὸ ρευστότητα, ἔλλειψη νοήματος, ἀπογοήτευση καὶ ἀπελπισία.

Γνωρίζω πῶς καθημερινὰ ἔρχεστε ἀντιμέτωποι μὲ δύσκολα περιστατικά, ἀναμετρούμενοι μὲ τὸ ἄγχος νὰ διεξέλθετε τὴν ὥλη, νὰ κεντρίσετε τὸ ἐνδιαφέρον τῶν παιδιῶν στοὺς καιροὺς τῆς εἰκονικῆς πραγματικότητας καὶ νὰ συνεργασθεῖτε μὲ συναδέλφους καὶ γονεῖς ποὺ συχνὰ διαφέρουν πολὺ ἀπὸ ἐσāς. Μαθησιακὰ καὶ πειθαρχικὰ προβλήματα, παράλογες ἀπαιτήσεις καὶ κάποιες φορὲς ἀπαξίωση, καθιστοῦν τὴν προσπάθειά σας ήρωϊκή, ἐνῶ

ταυτόχρονα πολλοί άπό έσας ἀντιμετωπίζετε καὶ προσωπικές δυσκολίες, στὴν οἰκογένεια, τὴν ύγεια ἥ τὶς ύλικὲς ἀπολαβές σας.

Ὄμως, παρ' ὅλες τὶς δυσχέρειες, εὔχομαι νὰ συνεχίσετε τὴν προσπάθεια νὰ διατηρεῖτε τὸ μεράκι στὸ λειτουργημά σας, τὸν μεταδοτικὸ ἐνθουσιασμὸ καὶ τὴν μεθοδικότητα, τὴν ἐνσυναίσθηση καὶ τὴν εὐσπλαχνία. Ἐπίσης, νὰ ἔξακολουθήσετε νὰ διψᾶτε γιὰ τὴν γνώση, νὰ ἔχετε διάθεση ἀναστοχασμοῦ, νὰ ἐνισχύετε ὁ ἔνας τὸν ἄλλον, ἀλλὰ καὶ νὰ ἀντλεῖτε ἐνέργεια ἀπὸ τὴν ἀνεμελιὰ καὶ τὴν ζωντάνια τῆς νιότης.

Ἄγαπητοί μου,

Μέσα σὲ ἔναν κόσμο πού κυριαρχεῖ τὸ σκοτάδι, ὁ Ἰησοῦς Χριστός, τὸ Φῶς τῆς ζωῆς, μᾶς κάλεσε νὰ κάνουμε πράξη τὸν λόγο Του καὶ νὰ γίνουμε κι ἡμεῖς φῶς, μικρὰ λυχναράκια πού φωτίζουν τὶς ψυχὲς τῶν ἀνθρώπων (Ιωαν. 8,12 & Μάτθ. 5,15).

Εὔχομαι, λοιπόν, ἡ χάρις τοῦ Ἅγιου Πνεύματος νὰ σᾶς φωτίζει καὶ νὰ σᾶς ἐνισχύει στὸ ἀπαιτητικότατο ἔργο σας, ὥστε νὰ γίνεστε φωτεινὰ παραδείγματα στὶς μαθήτριες καὶ τοὺς μαθητές σας, ἀλλὰ καὶ νὰ σπέρνετε στὶς ψυχές τους τὰ χαρίσματα τοῦ Θεοῦ: ἀγάπη, εἰρήνη, χαρά, μακροθυμία, καλοσύνη καὶ τὴν ἀναζήτηση τῆς ἀρετῆς τῆς μεσότητας, πού τόσο πολὺ λείπει στὴν ἐποχή μας!

Καλὴ καὶ εὐλογημένη σχολικὴ χρονιά!

Μὲ ἀγάπη Χριστοῦ,

Ο ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

